

liturgie KIND IN DE KERK



WELKOM

Fijn dat jullie deze dienst in de kerk met ons mee willen beleven! In deze liturgie kun je lezen wat er deze dienst gebeurt. Schrijf je mee?



VOOR DE DIENST

De kerkdienst begint al in de consistorie. Dat is de ruimte in de kerk waar de kerkenraad (dominee, ouderling en diaken) voor de dienst samenkomt. De "ouderling van dienst" bidt daar.



STIL GEBED

Iedereen bidt zachtjes, thuis of in de kerk, om een gezegende dienst, voor zichzelf, de dominee en de hele gemeente.



VOTUM EN GROET

De dominee begroet de gemeente in de naam van God.



ZINGEN

We zingen:.....
Wie heeft deze week de kindersalm uitgekozen?



DE WET

De dominee leest de wet voor, daarin staat wat God van ons vraagt, hoe we Hem lief kunnen hebben en gehoorzamen.



ZINGEN

We zingen:.....



SCHRIFTLEZING

We lezen het deel uit de Bijbel waar de preek over gaat:
Vandaag lezen we:



GEBED

We bidden samen om de Heilige Geest nu we Gods Woord gaan horen. Waar bidt de dominee voor?



ZINGEN

We zingen:.....



COLLECTE

De diaken vertelt waar er 2 weken geleden voor is gecollecteerd. Ook wordt er verteld waar de collecte deze week voor is en wat er met het geld gedaan wordt. Waarvoor is de collecte deze week?



PREEK

We luisteren samen naar de preek.



AVONDMAAL

Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven aan wie in Hem gelooft.



ZINGEN

We zingen:.....



DANKGEBED EN VOORBEDE

Waar heeft de dominee voor gedankt, zijn er zieken die je deze week een kaartje kan sturen?



ZINGEN

We zingen:.....



ZEGENBEDE

De dominee geeft de zegen van God aan ons allemaal mee.

Op de volgende pagina vind je de vragen bij de preek!



Heilig Avondmaal

Johannes 6:55
Want Mijn vlees is
waarlijk spijs,
en Mijn bloed is
waarlijk drank.



wat leer ik van het Heilig Avondmaal?



ALS JE HONGER HEBT, WIL JE ETEN.
ALS JE DORST HEBT, WIL JE DRINKEN.
IS HET GENOEG ALS JE HET
ETEN EN DRINKEN ALLEEN MAAR ZIET?
JE MOET HET OOK ECHT ETEN OM TE BLIJVEN LEVEN.

soeds brood en drinken ons lichaam oerleken,
so waken het (lichaam en bloed) van de Heere Jezus het geloof van Gods (God) oerleken



DE HEERE JESUS STIERF AAN HET KRUIS.
DE WIJN BIJ HET HEILIG AVONDMAAL WIJST
NAAR HET BLOED VAN DE HEERE JESUS.

DE HEERE JESUS STIERF AAN HET KRUIS.
HET BROOD BIJ HET HEILIG AVONDMAAL WIJST
NAAR HET LICHAAM VAN DE HEERE JESUS.

brood en drinken zijn nodig om te blijven leven.
de Heere Jezus is nodig om eeuwig te leven.