

Liturgie KIND IN DE KERK



WELKOM

Fijn dat jullie deze dienst thuis of in de kerk met ons mee willen beleven! In deze liturgie kun je lezen wat er in deze dienst zal gebeuren. Zing en luister je mee?



VOOR DE DIENST

De kerkdienst begint al in de consistorie. Dat is de ruimte in de kerk waar de kerkenraad (dominee, ouderling en diaken) voor de dienst samenkomt. De "ouderling van dienst" bidt daar. Als het tijd is, komen ze in de kerk. De ouderling van dienst gaat met de dominee naar de preekstoel, wenst hem Gods zegen en geeft hem daarmee de verantwoordelijkheid voor de dienst.



STIL GEBED

Iedereen bidt zachtjes, thuis of in de kerk, om een gezegende dienst, voor zichzelf, de dominee en de hele gemeente.



VOTUM EN GROET

Wij spreken uit van Wie we onze hulp verwachten. Daarna begroet de dominee de gemeente in de naam van God.



ZINGEN

We zingen:



DE WET

De dominee leest de wet voor, daarin staat wat God van ons vraagt, hoe we hem lief kunnen hebben en gehoorzamen.



ZINGEN

We zingen:



GEBED

We bidden samen om de Heilige Geest nu we Gods Woord gaan horen. Waar bidt de dominee voor?

-

-





SCHRIFTLEZING

We lezen het deel uit de Bijbel waar de preek over gaat:
Vandaag lezen we:

We lezen ook zondag 25 uit de Heidelbergse Catechismus:

65

Als je alleen door het geloof deel krijgt aan Christus en al Zijn gaven, waar komt het geloof dan vandaan?

Van de Heilige Geest.

Hij werkt dit geloof in ons hart

door middel van de verkondiging van het evangelie.

Hij maakt het geloof sterker door het gebruik van de sacramenten.

66

Wat is een sacrament?

Een sacrament is een heilig, zichtbaar waarmerk
of bekrachtiging die door God ingesteld is.

Hij wil sacramenten gebruiken

om ons de beloften van het evangelie beter te laten begrijpen.

Een sacrament bekrachtigt ook dat God uit genade
aan ons vergeving van zonden en het eeuwige leven wil geven,
door het volbrachte offer van Christus aan het kruis.

67

Zijn de Bijbel en de sacramenten allebei ingesteld om ons geloof te wijzen op het offer van Christus aan het kruis als het enige fundament van onze zaligheid?

Ja. De Heilige Geest onderwijst ons hiervan door het evangelie
en Hij verzekert ons hiervan door het gebruik van de sacramenten.

Hij maakt duidelijk dat het fundament voor onze zaligheid
alleen het offer van Christus is.

Hij heeft aan het kruis voor ons geleden.

68

Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Testament ingesteld?

Twee. De doop en het avondmaal.





ZINGEN

We zingen:



COLLECTE

We leven in een land vol overvloed, we mogen nu iets geven aan onze naasten in nood.

Waarvoor is de collecte deze week?

-



PREEK

We luisteren samen naar de preek. Schrijf maar mee als de dominee de punten van de preek noemt.

1. Het belooft
2. Het ontstaat
3. De sacramenten
4. De sacramenten



VERWERKING

Vul op de lijn de juiste woorden in en kies uit de volgende woorden:

doop Heilige Geest avondmaal geloof belofte

Het laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal gebruikt, weet je vast en zeker dat al je zonden vergeven zijn.

De is een teken van wat God aan jou belooft: dat Hij voor je wil zorgen, al je zonden wil vergeven en je leven helemaal nieuw wil maken.

Een is iets wat je belooft. Gods belofte is een toezegging van Hem om iets te geven om Jezus' wil.

..... is een vast vertrouwen dat God al je zonden vergeven wil, omdat Jezus Christus de straf daarvoor gedragen heeft. Dat vertrouwen geeft God in je hart, door het werk van de Heilige Geest.



De is een Persoon en Hij is God, samen met de Vader en de Zoon. Hij zorgt ervoor dat mensen leren vertrouwen op de Heere Jezus Christus en dat hun leven helemaal nieuw wordt.

Lukt het je om de volgende woorden te vinden in de onderstaande woordzoeker?:

geloof, gaven, hart, evangelie, verkondiging, sacramenten, heilig, beloften, genade, vergeving, zonden, eeuwig leven, offer, kruis, zaligheid, doop, avondmaal.

S	A	A	Z	K	Z	A	L	I	G	H	E	I	D	O
I	A	G	M	R	G	H	Z	O	K	S	J	Y	Y	V
M	X	J	N	U	B	E	N	K	F	K	T	S	Z	T
Q	E	H	Z	I	N	I	S	I	N	F	P	A	A	U
C	J	V	N	S	G	L	U	G	H	F	E	C	V	T
V	S	V	A	X	A	I	Y	E	V	N	G	R	O	B
G	D	A	D	N	B	G	D	V	P	G	N	A	N	K
Z	O	A	W	B	G	E	H	N	A	K	Q	M	D	Q
V	O	N	S	H	G	E	L	O	O	F	L	E	M	M
D	P	N	V	R	A	P	L	O	Q	K	O	N	A	B
F	U	K	D	A	V	R	N	I	F	E	R	T	A	F
K	P	X	R	E	E	H	T	Z	E	T	J	E	L	O
V	F	U	U	A	N	G	E	N	A	D	E	N	V	W
N	O	R	E	V	V	E	R	G	E	V	I	N	G	I
E	E	U	W	I	G	L	E	V	E	N	F	K	V	G



DANKGEBED EN VOORBEDE

Waar heeft de dominee voor gedankt, zijn er zieken die je deze week een kaartje kan sturen?

-



ZINGEN



We zingen:



ZEGENBEDE

De dominee geeft de zegen van God aan ons allemaal mee.

Kleur deze rand maar zo mooi als je kunt, in het midden kun je ook zelf nog iets tekenen of schrijven. Vraag maar aan papa of mama of jullie deze tekening aan iemand in de gemeente kunnen opsturen!

